

International news from Carringboda

Nr 0 2013-08-01



Äta lera?

Bläää, det var inte så gott!

REDAKTINEN:

Echo Niel

Charlie Hotel

September Bravo



*Schysst arbetsfördelning? En sten, två stenar
och en back stenar?*

Dagens Hard-worker



Här har vi vårt enmanskompani. Ni kanske har hört talas om honom. Mannen, myten legenden, EINAR! Han har jordskyfflarkapaciteten av en grävskopa och sliter tills lemmarna går av. Vi behöver fler som dig!

Hört på ängarna

Det ryktas att Simon plockar knaster åt duvhöken/ El Pliggo

Valdemar har en gubbstol / Guarkkjärnmjöl från Eldorado

Varför äldar Erik kniv? /?

Erik och Andreas har något på gång! /Letar svar på relationer

Jag har sån huvudvärk /Ledare

Har du hört nåt, sett nått, känt nåt?

Berätta för oss!

Skriv ert skvaller på en lapp och stoppa den i lådan utanför ledarbyn.



Fråga Frank!

Hej Frank jag är en kille som går på scouterna och i min patrull så är det en annan kille som jag gillar. Det har börjat gå massa rykten om oss på vårt läger. Han verkar inte ha något emot det men jag blir lite nervös för jag vet inte vad jag ska göra nu? // AA_96

Hej Andreas! Jag förstår att det är Erik du pratar om. Mitt förslag är att du frågar honom om han skulle vilja följa med och hämta vatten med dig. En tripp till vattenhållet har alltid hjälpt folk med kärlekslivet!

//Kärleksfåret Frank



Indianhövdingens väder

Ugh! Sol! Eftermiddag! Moln! Kanske regn! Ugh!

Spåkvinnans horoskop

--Tyvärr kunde inte spåkvinnan nås varken på telefon eller mail.

Sist någon såg henne satt hon sittandes under pumpen drickandes sönderrivna påsar med Garant-te. Har någon hört någonting om henne tar skvallerlådan gärna emot tips om var hon uppehåller sig.—

Dagens ledare

Nu börjar lägret att dra i gång på riktigt i år igen, då kan man ju börja att tänka på vad vi gör och varför är vi här. Kanske inte just här, nu 2013, varför föds vi till den dag vi föds eller finns det någon större tanke med livet. Dessa frågor kan man ställa till teologer eller filosofer för att lösa dessa komplexa problem.

Vi är ju här för att vi alla är scouter i Scoutkåren Gustaf Vasa Bredäng. Detta innebär att vi är scouter och att vara scout är något speciellt. Vi är alltid vänliga och hjälpsamma, vi vårdar naturen m.m. Ni hörde scoutlagen i går och jag tycker att den följs av er alla. Men jag tycker att man kan reflektera över det häftiga vi verkligen gör. När jag pratade med han som har hand om ängarna så visste han inte riktigt vad ett scoutläger är. Och jag förklarade ungefär vad det går ut på att vi ska bygga upp en lägerby som ni nu har gjort. Vi började att prata om soppor och jag sa att vi antagligen inte kommer att ha några soppor alls i hans ögon. Han berättade nämligen att när det var fullt med båtgäster nere vid viken där vi badar så kunde han fylla en hel container. Då sa jag att vi komposterar i gropar och att vi måste hålla i allt som brinner annars så hamnar det i spisen som bränsle. Och han var mycket förvånad över det. Sedan så berättade jag att vi inte har beställt någon buss utom att vi tar 848 och att vi går och då höll han på att svimma av förvåning.

Ja nu har jag bara tagit upp några tråkiga saker som era kompisar i skolan kanske inte tycker är häftiga. Så, ni eldar i eldningsgropar när era kompisar kanske inte ens får sätta på spisen när de är ensamma hemma. Hur många i skolan vet om hur man eldar en kunskap som har tagit människan från grått invånare till vad den är i dag. Och alla ni som kan göra några knopar vet hur man gör en säker och bra knop till alla tillfällen istället för att göra en kärringknop. Jag har till exempel märkt att en trumpetstek är toppen att förkorta för långa hörlurs sladdar så slipper man trassla varje morgon.

Er lägerchef, Robin Engström