

### Dagens Visdomsord

Det är ingen idé att tro att man kan vinna.  
Det finns ju sex miljarder personer som  
kan ta din plats. /Konfucius

### Dagens Matsedel

Frukost - GRÖÖÖT

Lunch - Fisk

Middag - Hamburgare

## Omröstningen om den Snyggaste och Roligaste ledaren



Tävlingen kommer att pågå under hela lägertiden.

# INSÄNDARE



Kvadratdramat fortsätter. Vi vet att många av våra läsare börjar att tröttna på att vi skriver om samma kärleksdrama dag ut och dag in, vi vill att fler skall följa kärlekens bana. Så nu sätter vi punkt för Natta, Alex och Co:s historier.

//A Mor.



Undrar vad Mårten och Nicole gör i tältet ensamma? / Snabbtänkt

Vi vet var Henkes flippflopps är hehe //gömmarna

Red: Trögtänkt verkar vara mer på sin plats.

Det ser ut som att Henke spannar in natta!! Undra om något...???.../spionerna från F.B.I

Nu sover alla små patrullscouter och alla snälla ledare men över ett tält så kanske kärlekens pålar skjuts det där Anton och Helena "sover". / Juniörernas herre.



Oj oj det var ju Marcus vem kunde tro det.

Undra vem detta kan vara?



Nu börjar det att dra i hop sig det är nu snart dags att städa efter sig och det dröjer ett helt år innan det är dags att stoppa ned proteinpillren ta på sig hjälmen och dra i väg. Vissa kanske tycker att det kommer att vara skönt att ta sig hem men vill stanna kvar på Monäro vår läger plats Monäro . Men sommaren är ju kort och vi kommer inte att kunna stanna för evigt. Det känns som en evig het som det skralades den blomster tid nu kommer. Och jag tror att alla längtar tillbaka dit igen hem till avdelningen. Där ett gediget program väntar.



Dagen började tidigare för vissa personen men de var glada över detta. Dagens jour ser nog till att de kan få sin del av kakan även den 10:e när det gäller morgonpass. Sedan fortsatte dagen med ett battleMonäro race med två grenar. Efter det så var det en rofylld brännbolls match där det laget som började ute utklassade det andra laget. Sedan avnjöts en god lunch. Därefter var det dagens höjdpunkt en fantastisk resa till den stora orten Malmköping som hade det mesta som en civilisation kan erbjuda. Där fick scouterna handla en god och näringsrik middag för en liten slant. När alla hade bestämt sig vad de skulle förtära senare under dagen så begav sig alla tillbaka till huvudlägret med dom två humoristiska taxibolagen. Nu fick flickorna Högberg ett glatt besök från föräldrar. "Grattis systrarna i efterskott". Men nu glömde vi visst någonting det hände någonting när vissa patruller var i den stora staden. Vår kårkassör och bidragssökare Lillen och Pliiigis var på besök. Men när alla kom tillbaka så började det fixas ordning med mat, dryck och utspökande. Helt plötsligt så hade hela lägret förvandlats till ett stort internationellt läger med representanter från tre kontinenter. Och när alla hade åtnjutit en god och näringsrik middag så skulle det vara dags för mer brännboll. Efter lite om och men så kom det igång lite sent. I denna titanernas kamp så segrade ledarna och totalt krossade de förvånade p-scouterna. Efter denna roande mach för de äldre deltagarna på lägret så var det dags för ett uppfriskande bad.

Jag som skriver detta är inte den som brukar sprida rykten. Jag kan inte låta bli att nämna att Helena smörjde in Antons inner lår. Nu börjar det bli dags att gå och lägga sig och sova. Men det var en patrull som inte fick knyta sig riktigt än. De fick i stället en läskig nattning av Henke. En annan patrull fick ha en till kamrat som gillar att bli kramad i tältet, allas vår mysfarbror Peter.

**En Ledare som är vaken.**



